

Steffen H Nielsen:
Teheran-fortegnelsen

Teheran-fortegnelsen. - En ny bog fra Forlaget Prudentia. En spændingsroman om terror på 375 sider, skrevet af førstegangsforfatteren - Steffen H. Nielsen.

En god, hæsblæsende og brandaktuel bog, om terrorister og antiterrororganisationer. Steffen H. Nielsen forstår hvordan man holder sin læser til bogen, lige fra første til sidste side bliver man holdt fast, i et spændings-jerngreb. - Jeg kan næsten ikke give forfatteren roser nok, for hans fine nuancerede beskrivelser af de "rigtige" mennesker, som jo vitterligt ligger bag enhver krigs/terrorhandling. Her er et lille uddrag fra bogen: "Dagen efter udryddelsen af hans familie havde Israel varslet, at yderligere gengældelsesangreb ville finde sted, hvis ikke selvmordsbombningerne ophørte. Såvel FN som den største del af verdenssamfundet havde fordømt det israelske angreb, men USA havde vanen tro afstået fra at fremkomme med en fordømmelse, og der var ikke kommet så meget som en beklagelse fra Israel over mordet på Yemis familie. Yemi havde været lamslået af frustration og sorg, og han brændte efter hævn - nådesløs hævn. Fra den dag var retningen i hans liv fastlagt - en terrorist var blevet skabt."

Bogens handling:

I forordene, opdateres lidt af vor historiske viden omkring Palæstina. Derefter indledes der i Irans hovedstad Teheran, hvor vi befinder os i Shahens palads, året 1979. - Her i det prangende palads, er professor Ali Bin Kanhal indkaldt til et møde, med bl.a. en usympatisk enspænder-agent fra CIA, hvis navn er John Williams. - John Williams giver Ali Bin Kanhal en liste, med en række angivne navne på en gruppe militante studenter, som amerikanerne gerne vil have infiltreret.

Nogle måneder senere, ved et oprør omkring den amerikanske ambassade i Teheran, kommer professor Kanhal uforvaret ind på ambassadens område, og bliver skudt af en CIA agent - imens professorens søn, Akhmahel Bin Kanhal, ser på. Sønnen sværger hævn ved sin fars døde legeme. Flere år senere, bliver der stjålet en meget farlig bakteriekultur fra et tophemmeligt anlæg i USA, og en række sære dødsfald finder sted. Alle de døde har ét til fælles - deres navne er at finde på den liste, som professor Ali Bin Kanhal blev præsenteret for, på paladset i Teheran.

I år 2006, dukker Akhmahel Bin Kanhal op i Tyskland, som en af Osama Bin Ladens mest betroede medarbejdere. Med sig har han planerne, til et snedigt terrorangreb, der sandsynligvis skal foregå et sted i Europa. Alt peger i retning af, at angrebet vil finde sted i København og målet bl.a. er den danske udenrigsminister. Den europæiske anti-terrororganisation, EATO, sættes på opgaven, i samarbejde med det danske politi og CIA. - Og så begynder det hæsblæsende kapløb, mod tiden og den usynlige terrorfjende.

Teheran-fortegnelsen er beskrevet meget levende, og jeg kan ikke lade være med, at se forløbet som en rigtig spændende filmoplevelse. Og skulle denne bog blive filmatiseret, så vil jeg da også være en af de allerførste billetkøbere.

Hæftet, 374 sider.